



▲ **ROTSMISPEL** in bloei
(bloeitijd in april).

Het Imbut-pad

linkeroever van de Verdon
6 km - Heen 2 uur - Terug: 2.30 uur



Dit is zonder twijfel de mooiste tocht van de canyon: langs de bedding van de stroom te midden van een weelderige plantengroei tot de Imbut.

↔ De "Cavaliers"- de Imbut

Door dit pad heen en terug te nemen vermijdt men de moeilijke Vidal-uitgang, die voor getrainde sporters is bestemd, of ook wel in geval van nood wordt gebruikt.



Noch al sportieve en vaak gladde route.

◀
De IMBUT of "trechter".

De Verdon verdwijnt voor ongeveer 150m onder een opeenstapeling van rotsen, waarin hij drie onderaardse gangen heeft gegraven van 20 a 30m diep.

▼ DE BAOU BENI :

prachtige vernauwing van de engten, maar 10 a 12m breed tussen de 2 oevers.





▲ DE MAUGUE

Een in de rotsen uitgehouwen pad, 20 m boven de Verdon, om de moeilijke doorgang van de Maugué, (Mauvais gué, d.w.z; slechte wed) over te steken.

LO De Baou Béni +10 min heen (10 min terug)

Moeilijke doorgang tussen gevallen rotsen: de witte strepen volgen.

Deze korte doorgang tussen de opeenstapeling van rotsblokken leidt naar het rustige water van de Baou Béni bij de uitgang van de Imbut en laat een glimp zien van het wildste en meest ontoegankelijke gedeelte van de canyon.

LO Vidal Uitgang 45 min moeilijke beklimming tot de D.71

Deze nooduitgang is een gevaarlijke doorgang (heel steil en door de erosie beschadigd).



Terugkeer tot de Cavaliers-herberg

- 45 min via de weg
- Vanaf de Vidal uitgang: 1 uur door het onderhout
De weg oversteken en het geel gemerkte pad nemen, dat bij het pad voor Grote Trektochten uitkomt. Terugkeren naar de Cavaliers-herberg door een prachtig beuken, eiken en hulstenbos.

De vegetatie in de diepte is verrassend afwisselend met originele vormen en sommige grote plantsoorten. Hier groeien o.a. buksbomen, prachtige eeuwenoude beukebomen en duizend jaar oude jeneverbesbomen.



▲ **LOKBLOEMEN:**
De beelderige klokjes voelen zich goed in de engten; ze nemen genoeg met een eenvoudige rotsspleet en een enkele druppels dauw.

▼ **HET ESTELLIÉ-BRUGGETJE**
Het staat over de Verdon en verbindt de twee oevers. Zo kan men allerlei wandelingen ondernemen van welke oever men maar ook vertrekt.

